

# "Jag har alltid gillat att pilla med saker"

**MÅNGSIDIG.** Modellintresset ledde till flygplansbygge och sedan blev det flygplan för hela slanten. När han inte dansade gammeldans eller ledde scouterna förstås.

**I Vinslöv bor** Karl-Erik "Kalle" Svensson. Här är han född och uppvuxen och han trivs bra här.

– Jag trivs här och hus-trun flyttade med hit från Röstånga, säger han.

Karl-Erik har länge varit intresserad av modellbygge. Han byggde skepp och andra modeller, men så fastnade han för flygplan.

– Det har varit från och till sedan 60-talet, men det blev mer på allvar när sonen blev intresserad.

De byggde flygplan och gick med i Kristianstad modellflygklubb, som flyger sina plan i Önnestad.

Och intresset håller i dig. Mitt under intervjun får Karl-Erik ett samtal. Det är sonen, som numera är bosatt i Eldsberga utanför Halmstad.

– Han har inte flugit så mycket på några år men så var han på SM i modellflyg där i sommar och nu försöker han få i gång sitt gamla plan igen.

**Efter en stunds** prat om motorkraft och annat tekniskt så lägger de på.

– Vi ska upp dit i morgon så då får jag ta en titt på det, säger Karl-Erik glatt.

Han berättar att han alltid har haft ett intresse för flygplan och läste flygböcker när han var yngre. Och han tycker också det är spännande med teknik och elektronik.

– Jag har alltid gillat att pilla med saker, se hur de fungerar.

Men det är inte bara flygplan som fångar hans intresse. På en hylla i arbetsrummet, där han också har sina plan, hänger en gammal klocka.

Det är ett fynd från hembygdsföreningen i Vinslöv, där Karl-Erik sitter som kassör. Just nu håller han på att undersöka den för att se hur den fungerar och om den går att få igång igen.

Ett annat stort intresse har varit gammeldans.

– Det var frugan som släpade med mig, säger han



## MEN JAG HAR ALDRIG VARIT MYCKET FÖR TÄVLING.

– Vi gick kurs på kurs och dansade hemma i korridoren. "Kan ni inte sluta när ni kommit hem i alla fall" sa barnen.

Det slutade med att Karl-Erik blev ordförande i gammeldansföreningen. Men efter att ha fått byta knäled och ge upp dansen bestämde han sig för att avsluta sitt uppdrag.

Nu ägnar han sig mest åt hembygdsföreningen, och barnbarnen förstås.

– Vi har tre barn och fem barnbarn.

Och modellintresset har förts vidare. Ett barnbarn racear bilar och ett annat har visat intresse för flygning. I arbetsrummet visar Karl-Erik ett plan som han håller på att fixa till ifall barnbarnen väljer att utveckla flygintresset.

**Själv har han** tre plan just nu, ett träningsplan och två Piper Cub. Alla har han byggt själv. Träningsplanet har vingar som är något uppvecklade.

– Då hamnar det som i en vaggan när man flyger och det är lättare att styra.

De andra två har raka vingar och är svårare att hålla kvar i luften.

Om man flyger på tävling gäller det att flyga så likt det riktiga, fullskaliga planet som möjligt.

– Men jag har aldrig varit mycket för tävling, jag ville bara flyga.

– När man flyger modellflygplan får man rensa hjärnan en stund. Då glömmar man allt annat och koncentrerar sig på en sak, att hålla planet i luften. Det är



Karl-Erik Svensson i Vinslöv gillar modellflygplan. Det här är ett av hans Piper Cub-plan.

FOTO: ANNA PERSDOTTER

